

Nyhedsbrev – august 2016

Sikke en sommer :)

Min drøm gik i opfyldelse den 12. maj 2016 - hvor jeg åbnede mit lille galleri på Tunø og der har været kæmpe stor opbakning fra Tunboerne side, galleriet har været helt fantastisk flot besøgt, jeg har fået så mange flotte tilbagemeldinger om at det virkelig er et godt tiltag for Tunø, hvilket har glædet mig utrolig meget.

Her medio august lukker jeg for i år – jeg har selv været i galleriet hver eneste dag (undtagen mandag) hvor jeg valgte at holde lukket, det har været utrolig spændende at møde gæsterne, høre deres historier og tilbagemeldingerne på de udstillede kunstværker, så jeg håber at gæsterne har fået en god oplevelse når de har besøgt galleriet, jeg har virkelig forsøgt at give alle bare lidt mere end de forventede. Personligt synes jeg, at det har været givende og jeg er dybt taknemmelig for den modtagelse jeg har fået.

Desværre kan jeg ikke melde alt udsolgt, selv om det er gået over al forventning, så nu skal de resterende kunstværker retur til deres ejermand og jeg vil takke alle der har udstillet hos mig for et utrolig positivt, godt og konstruktivt samarbejde som jeg håber kan fortsætte i fremtiden. Mange af de kunstnere der har været repræsenteret i galleriet har besøgt mig og Ditte på Tunø i løbet af sommeren og hvor har vi været glade for de besøg – det gør nu noget særligt, når man selv har set og mærket miljøet på Tunø og det er vores opfattelse, at alle der har givet sig tid til at komme en tur på Øen, se stedet og galleriet også har været vildt begejstrede og meget tilfredse.

Medio juli holdt jeg Montmartre-dage på Tunø og ca. 20 kunstnere deltog, der blev malet, tegnet, snittet i linoleum, drejet figurer i træ – alle udøvende viste egne flotte kunstværker og gav de besøgende et indblik i deres kunstneriske færdigheder – nogle fik solgt noget, andre desværre ikke men flere har så efterfølgende fået bestillinger, det er svært at måle værdien af et sådan arrangement, men for mig skulle det først og fremmest være inspirerende og underholdende og trække opmærksomhed til galleriet – det lykkedes til fulde også selv om vejret ikke just var med os. Heldigvis og tusind tak for det - så hyggede kunstnerne og deres ledsagere sig mindst lige så meget som gæsterne – og sikke et dejligt netværk vi fik etableret, så for alle os der deltager i messer og udstillinger rundt omkring i landet bliver det efterfølgende endnu sjovere at mødes på kryds og tværs af landet, det var så berigende at være sammen på denne måde, så ikke mindst derfor, håber jeg inderligt at Montmartre-dage er noget man fremadrettet bare gerne vil deltage i.

Både Ditte og jeg har mødt så mange dejlige mennesker i løbet af sommeren, det har været en fantastisk rejse – tak for alle de smukke ord der er sagt til os, men også skrevet i gæstebogen. Vi vil i løbet af vinteren forsøge at fine nye spændende værker til galleriet, så vi kan mikse det kendte med noget nyt og fortsat forsøge at leve op til høj kvalitet og god standard.

Selv skal jeg i gang med at male – jeg glæder mig til igen at kunne fordybe mig i maleriets verden og vise mine værker ved forskellige udstillinger bl.a. AlleTidersKunst i Ridehuset i Aarhus og på Art Nordic i København og så må vi se hvad der ellers dukker op af spændende udstillinger.

Tak for i sommer til jer alle – jeg er fyldt til randen med gode oplevelser og ser frem til at åbne igen næste år, se evt. billeder fra Montmartredage og galleriet på min hjemmeside www.eggertart.com.

Mange hilsner

Bent Eggert Sørensen

